

## DE VOLKSKRANT BOEKENRAAD

# Vette boeken

**Jet Steinz** bekijkt wekelijks bijgaande toptien en die van de CPNB. Een lid van onze Boekenraad geeft zijn of haar tip.

**T**erwijl de Volkskrant Boekentoptien lekker literair zit te wezen, is de CPNB Bestseller 60 maatschappelijk verantwoord bezig. De organisator van de aan de gang zijnde Nationale Week Zonder Vlees, een 'hippe vegetariër' genaamd Isabel Boerdam, komt met haar nieuwste *Vegabijbel* binnen op 24. Ondersteunend bewijs voor de stelling dat eten een vorm van religie geworden is, en hoopgevend voor hen die wachten op een vleesvrije wereld.

Aan de Volkskrant-toptien zit juist veel vlees. De boeken zijn druipend vet: *Otmars zonen* van Peter Buwalda is 607 pagina's dik, Ilja Leonard Pfeijffers *Grand Hotel Europa* telt er 552, Bart Van Loo heeft 560 bladzijden nodig voor *De Bourgondiërs* – die de appelgebekte varkens en met kogels doorzeefde fazanten overigens ook niet zomaar lieten staan – en *I am*, het overzichtsboek van Erwin Olaf, beslaat vier decennia en toont daaruit 240 foto's. Zelfs Thea Beckmans *Kruistocht in spijkerbroek* is, zeker voor kinderen, best een dik boek.

Anderzijds doet Nicolien Mizees *Moord op de moestuin* het nog steeds goed, en dat is behalve een spannende detective ook een roman waarin je wat van tuinieren kunt opsteken (alhoewel er bij Mizee niet alleen tomaten en courgettes worden geoogst, maar ook weleens een schedel). De laatste troef van de Volkskrant-toptien op vegetarisch gebied is Haemin Sunim, een boeddhistische monnik (en dus tegen het doden van levende wezens), die ons de schoonheid toont van *Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt*.

- 1 **Peter Buwalda:** *Otmars zonen*; De Bezige Bij
- 2 **Thea Beckman:** *Kruistocht in spijkerbroek*
- 3 **Ilja Leonard Pfeijffer:** *Grand Hotel Europa*; De Arbeiderspers
- 4 **Bart Van Loo:** *De Bourgondiërs*; De Bezige Bij
- 5 **Nicolien Mizee:** *Moord op de moestuin*; Nijgh & Van Ditmar
- 6 **Sally Rooney:** *Normale mensen*; Ambo Anthos
- 7 **Haemin Sunim:** *Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt*; Boekerij
- 8 **Gerdien Verschoor:** *Het meisje en de geleerde*; Atlas Contact
- 9 **Erwin Olaf:** *I am*; Hannibal
- 10 **Menno Schilthuis:** *Darwin in de stad*; Atlas Contact

